

# Herfstliedje

annelies rhebergen

Nu het weer na - jaar wor - den wil,  
val - len de blaad - jes van strui - ken en bo - men.  
El - fen wer - ken heel stil,  
pad - de - stoel - tjes zijn ge - ko - men. Het  
zijn er ve - len met prach - ti - ge kleu - ren en  
ruik toch ook eens die herf - sti - he geu - ren.  
El - fen geeft el - kaar de hand, dan  
lo - pen wij sa - men door't herfs - tig land.  
El - fen geeft el - kaar de hand, dan  
lo - pen wij sa - men door't herf - stig land.